

# Bal Ge-ger-der wei-den

## 14 MAART 2014

aanvang 20.30, zaal open 20.00  
toegang 15 euro (incl. lidmaatschap)  
bovenzaal Paradiso, Amsterdam

## No Direction Home

Theo van den Boogaard +  
Jakob Klaasse Band

Arzbach, Brunt & Smit

Henkes & Bindervoet

Jan Stroop

JP den Tex

Kom ook.

Het Bal der Geweigerden wordt dit jaar voor de tiende keer gehouden.  
Aan deze jubileumeditie werken mee:



Theo van den Boogaard wordt al langere tijd gezien als een van de beste striptekenaars van Europa. Zijn stripboeken werden met succes uitgebracht in o.a. Duitsland, België en Frankrijk. Ook zijn laatste werk, *Bob Dylan Illustrated*, kreeg in die landen lovende kritieken. De illustraties die hij bij zes Dylan-songs maakte worden op een scherm geprojecteerd, waarbij Theo de nummers zingt, begeleid door de band van pianist en arrangeur Jakob Klaasse.

Arzbach, Brunt & Smit. Zij brengen liedjes van de cd *Zeilen op een Vreemde Zee*. De Dijk-gitarist Nico Arzbach en saxofonist Roland Brunt zorgen voor de muziek, verteller Peter Smit leidt de nummers in.

Jan Stroop is taalkundige en ontdekte in de jaren '90 het 'Polder-nederlands'. In 1973 schreef hij met Jan Donkers, voormalig leraar te Uden, het boek *Bob Dylan bij benadering*. Het geldt nog altijd als een van de beste boeken die over Bob Dylan zijn geschreven.

Robbert-Jan Henkes en Erik Bindervoet zijn vertalers, schrijvers, dichters en performers. Zij vertaalden o.a. *Ulysses*, alle liedteksten van The Beatles en de teksten van Bob Dylan tot 2001. Uit die laatste brengen zij een selectie.

JP den Tex. "Jan Piet den Tex is een van deze meest begenadigde singer/songwriters van Nederland." (Muziekrant Oor). Zijn laatste cd heet *Storyteller – Live at Le Perron*. Over American Tune schreef Maverick Magazine: "JP den Tex is Dutch, sounds British and sings about America. His music stays with you like the after taste of a quality Bourbon." In 2013 verscheen zijn boek *Morgen wordt het beter*.